

Synagoge met Evangelie



Joseph Shulam, de voorganger van de gemeente Ro'eh Israel

Joden die Jezus als Messias belijden – ze zijn te vinden in kerken, en ook in synagogen. Er is ook een grote groep die samenkomt in eigen Messiaanse gemeenten – in Israël maar ook over heel de wereld verspreid. Tussen die gemeenten zijn er nog weer grote verschillen. Bij sommige lijken de diensten (bijna altijd op sabbat!) op die in een kerk of een Evangelische gemeente. Er zijn er ook – niet heel veel overigens – waar de diensten bijna hetzelfde zijn als in een synagoge.

Net als in de synagoge

In Jeruzalem heb je zo de gemeente *Ro'eh Israel* (Mordechai Narkis straat 16). De dienst op sabbat begint om 10 uur. Maar al ruime tijd daarvoor stroomt het vol. Vooral de hoek waar een Engelse vertaling gegeven gaat worden; er zijn altijd veel buitenlandse gasten. De mannen dragen bijna allemaal een keppel, een aantal ook een gebedskleed. De dienst gaat volgens de *Sidoer*, het Jood-

se gebedenboek. Elke sabbat klinken zo telkens vrijwel dezelfde gebeden. Het gaat dan om tientallen bladzijden, die door de voorzanger gezongen worden, en deels door de gemeente meegezongen – net zoals dat in de synagoge gebeurt. Ook de Tora-lezing gaat hetzelfde als in de synagoge. Een van de rollen wordt, met alle gebeden en gezangen die daarbij horen, uit de *Arke* (kast voor de rollen) gehaald, rondgedragen door de synagoge, en dan op de *bima* (tafel tegenover de Arke) gelegd. Er worden een paar mensen opgeroepen voor de lezing van stukken van de *parasja*, het gedeelte dat op die sabbat overall gelezen wordt. Ook de profetenlezing is dezelfde als die in de synagoge.

Net even anders

Maar dan komt er ook een lezing uit het Nieuwe Testament. En er wordt ook een behoorlijk lange preek gehouden. Meestal door de eigen voorganger, Joseph Shulam. Tijdens de preek komen er regelmatig opmerkingen uit de zaal; het is een levendig

gebeuren. Joodse uitleg wordt erbij betrokken. Maar het gaat ook over *Jesjoea*. Nadrukkelijk wil de gemeente Hem als de Messias belijden en volgen. Na het einde van de dienst volgens de *Sidoer* is er nog een toevoeging: een heel korte Avondmaalsviering.

Messiaans én Joods

De eerste Joodse volgelingen van Jezus waren Joods en bleven Joods. Ze bleven met vreugde en toewijding de Tora onderhouden. Ze bleven integraal deel van de Joodse gemeenschap. In die lijn wil de gemeente nu én Messiaans zijn én Joods zijn. Daar hoort voor hen ook bij dat ze veel van de Joodse traditie en liturgie en *halacha* (leefregels op basis van Tora en rabbijnse uitwerking) in acht nemen. Voorzover dat niet in tegenspraak is met de Bijbel; die heeft wel absoluut het hoogste gezag. Maar binnen dat kader is er heel veel goeds te zien in wat God in Zijn voortdurende zorg en trouw nog gegeven heeft aan Israël. In de samenkomsten op sabbat ervaar je enerzijds de verbondenheid met de Messias en zijn volgelingen, en anderzijds ook met het Joodse volk. Die twee gaan hier op een bijzondere manier samen. <



Het logo van de gemeente. De naam 'Ro'eh Israel' betekent: Herder van Israël



Deputaatschap voor Israël GG

Actief in Israël én daarbuiten

Het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten werkt niet alleen in Israël maar ook in Oost-Europese landen Oekraïne en Moldavië. In Nederland wordt voorlichting over het werk gegeven.

Werk in Israël

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door diaconale projecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastors groep gevormd. Hiermee onderhoudt het Deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger werkzaam in Israël. Hij leidt een bijbelstudiegroep in Nazareth, onderhoudt contact met de reformatorische gemeenten in het land en is betrokken bij diaconale projecten.

Werk in Oekraïne

Sinds 2005 vindt er in Oekraïne vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel van e-mail. Via e-learningtrajecten verdiepen de deelnemers hun kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale projecten, zoals steun aan de gaarkeuken van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry's commentaar op het Johannesevangelie. Na verschijnen hiervan in 2012 is begonnen met de vertaling van het commentaar op de Psalmen. Het eerste deel hiervan wordt eind 2015 verwacht.

Voorlichting

Het geven van voorlichting om liefde te wekken voor het volk van Israël en om anti-semitisme te bestrijden is een wezenlijk onderdeel van het mandaat van het deputaatschap. Er wordt voorlichting in gemeenten en scholen gegeven, cursussen aangeboden en ook reizen, onder meer naar Auschwitz georganiseerd. Voor gebruik op scholen is een speciale website met veel informatie over Israël beschikbaar. <

www.dep-israel.nl



Andries Knevel

De theoloog en schrijver Andries Knevel is als radio en televisiepresentator werkzaam bij de Evangelische Omroep

Op hoop van zegen

De afgelopen 30 jaar ben ik regelmatig naar Israël gereisd. En ik weet nog dat ik die eerste jaren de euvels moed had om te denken dat ik een oplossing voor het conflict had. Nu na al die jaren, al die gesprekken, al die bezoeken aan Israël, maar ook aan de Westbank en Gaza, weet ik het niet meer. Ja, er moet een Twee Staten oplossing komen, en, ja misschien waren ze er in Camp David en (vooral) Taba, vlak bij, maar nu? Met twee staten, worden de spanningen en problemen alleen maar erger, ben ik nu geneigd te denken.

Maar wat voor de politiek geldt, geldt inmiddels ook voor de theologie.

Op mijn bureau liggen drie recente boeken over Israël en de Bijbel. Van Bram Maljaars, *Heel Israel zal behouden worden*, Van Steven Paas, *Israëlvisies in beweging*, en, heel recent, van Edjan Westerman, *De Messias leren kennen*. Wat ze gemeen hebben? Ze gaan over Israël en over de Bijbel, maar daar houdt het dan zo'n beetje wel mee op. En dan te bedenken, dat ik thuis ook nog een hele plank met boeken over Israël en de Bijbel heb.

Ik ben opgegroeid in een gezin met warme liefde voor Israël, volk, land en staat. Niet zozeer theologisch gefundeerd, maar vanuit een onberedeneerbare liefde.

Pas veel later heb ik gezocht naar een theologische fundering. Jaren heb ik kunnen leven, met een theologie, het meest beoefend binnen de Gereformeerde Bond en mijn eigen Christelijke Gereformeerde Kerken, zoals verwoord in de serie boeken onder de titel *Zicht op Israël*.

Maar hoe meer er de laatste jaren is gepubliceerd, des te meer is mijn verwarring toegenomen. Politiek dus, maar ook theologisch.

En dus?

Dus houd ik het voorlopig maar bij die intense liefde voor volk, land en staat, vergeet ik de Palestijnse broeders en zusters niet, en ga ik mij door de stapel nieuwe boeken worstelen.

Letterlijk: op hoop van zegen. <

