



Hoezo Israël?

Over enkele weken verschijnt een nieuw boek van het Centrum voor Israël Studies: *Hoezo Israël? Gespreksstof voor bijbelkringen*.

De vraag: *Hoezo Israël?* komen we op verschillende manieren tegen. Uiteraard weten we dat het in de Bijbel voortdurend over Israël gaat. Maar heeft het Joodse volk van nu ons nog iets te zeggen? Is door de komst van Christus, die Gods beloften vervuld heeft maar door de meeste Joden niet geaccepteerd is, de positie van de Joden niet fundamenteel veranderd? Hoezo aparte aandacht voor Israël?

De bijbelstudies in dit boek laten zien dat de unieke band die God gelegd heeft niet is doorgesneden. De Bijbel is daar duidelijk over. We bespeuren het ook als we luisteren naar de manier waarop Israël vandaag nog steeds leeft met Gods Woord. Dit boek biedt een bijbelse bezinning over Israël, maar wil vooral vanuit de praktijk van de ontmoeting met Israël laten zien wat christenen van de Joodse traditie kunnen leren.

Spannende vragen

De ontmoeting met Israël levert ook nieuwe uitdagingen op. Spannende vragen ontwijken we niet in deze handrei-

king voor gesprekskringen. Wat is de betekenis van het land Israël? Hoe moeten we omgaan met de bijbelse beloften hierover in de huidige situatie van het land Israël? Geeft de Bijbel aanleiding om te spreken van een goddelijk recht op dit land voor het Joodse volk? In vier bijbelstudies reikt ds. Aart Brons een genuanceerde visie aan, waarbij hij vasthoudt aan de trouw van God aan zijn beloften en tegelijk aan de nadruk die God in zijn Woord legt op het doen van gerechtigheid.

Daarmee is de bijbelse bezinning helemaal betrokken op de praktijk van vandaag in het land Israël. In het laatste deel van het boek krijgen de gesprekken hierover nog een andere dimensie: wat kan Israël ons leren in de omgang met actuele maatschappelijke vragen die wij in Nederland tegenkomen? Wilma Wolswinkel schrijft hierover vanuit haar perspectief



Boekencentrum schrijft hierover:

- Een uitstekend instrument om het gesprek over Israël in de gemeente eens op de agenda te zetten
- Een genuanceerde visie op de relatie kerk en Israël

als diaconaal consulent van het CIS. Ze richt zich op vragen waar we niet omheen kunnen: de toestroom van immigranten, die ook Israël kent, en de concrete vragen rond conflict en verzoening. Kan wat in Israël gebeurt ook op dit vlak een inspiratie vormen voor christenen?

Gegroeid vanuit de praktijk

De bijbelstudies zijn gegroeid vanuit de praktijk van het Centrum voor Israël Studies. Enerzijds willen we vanuit de Bijbel een weg wijzen in de complexe problematiek waar het om gaat in de ontmoeting met Israël, anderzijds zoeken we de ruimte van een open gesprek hierover. Verschillende visies komen dan ook aan de orde. Elk hoofdstuk eindigt met een zestal vragen voor persoonlijke bezinning of bespreking in een bijbelkring of gespreksgroep.

Het is inspirerend om een seizoen met dit boekje aan de slag te gaan en de vragen te bespreken, waar wij als christenen in Nederland ook mee bezig zijn: van onze persoonlijke omgang met God en de Bijbel tot onze omgang met conflicten en met vreemdelingen. <

Het boek is geschreven door Michael Mulder, Aart Brons en Wilma Wolswinkel en verschijnt bij Boekencentrum, Zoetermeer, 128 blz., ISBN 9789023970569 en kost ong. € 11,90.



CGK Dokkum een jaar lang bijzondere aandacht voor Israël

Vlak voor de zomer van 2015 kwam bij de zendings-evangelisatie-commissie (ZEC) van de kerk van Dokkum de volgende vraag van de kerkenraad op tafel: willen jullie het correspondentschap met betrekking tot de verbondenheid van Kerk en Israël op je nemen? Natuurlijk wilde de commissie dat wel, maar wat hield dat dan in? Eigenlijk wist de kerkenraad dat zelf ook niet zo goed en daarom stuurde hij maar een brief naar het deputaatschap met de vraag wat er dan werd verwacht. Blijkbaar heeft het deputaatschap deze vraag aangegrepen om aan Dokkum te vragen of zij samen met nog twee andere gemeenten een jaar lang pilot wilde zijn in het organiseren van een Israëljaar in de plaatselijke gemeente.

Op zo'n vraag kun je natuurlijk niet negatief reageren en zodoende werd een commissie van drie personen gevormd die allerlei plannen bedacht om de gemeente mee te nemen in het traject Israël jaar. Het programma kwam er ongeveer als volgt uit te zien:

1. bekend maken van het Israëljaar in het plaatselijke gemeenteblad;
2. extra aandacht voor Israël in de prediking op de Israëlzondag;
3. opstarten Israël-leesgroep om als deelnemers specifieke gebruiken en gewoonten in Israël te bestuderen en bespreken in Bijbels perspectief onder leiding van ds. Van der Wekken;
4. rabbijn Lody van de Kamp uitnodigen voor een lezing over antisemitisme;
5. één of twee catechese lessen geven over Israël;
6. bezoek met belangstellende gemeentelieden aan de synagoge te Elburg in combinatie met het jaarlijkse seniorenreisje;



rabbin Lody van de Kamp sprak over antisemitisme



de commissie



de leesgroep o.l.v. ds. Van der Wekken



Museum Sjoel Elburg waaraan een bezoek zal worden gebracht

7. uitnodigen spreker die via een stichting een relatie met Israël heeft;
8. twaalf-dagen durende rondreis naar Jordanië en Israël in Bijbelse voetsporen met een groep gemeenteleden.
9. Gedurende het seizoen 2015 / 2016 regelmatig Israël aan de orde stellen.

Inmiddels zijn de onderdelen 1, 2 en 4 uitgevoerd.

De in november opgestarte leesgroep varieert van vijf t/m tien deelnemers en komt om de vier weken bijeen. O.a. werd gesproken over de Sjabbat, het behoud van heel Israël, de betekenis van Jezus voor het verbond met Israël. De leesgroep gaat door tot oktober 2016. Wie weet komt er een vervolg.

De lezing van rabbijn Lody van de Kamp in de maand januari over antisemitisme was zeer indrukwekkend. Ca.200 personen, gemeenteleden en andere belangstellenden waren aanwezig. De regionale pers heeft er uitgebreid aandacht aan geschonken.

Als klap op de vuurpijl is er dan eind oktober nog de Israël- / Jordaniëreis. Een groot aantal deelnemers heeft zich hier al voor aangemeld. Voor sommigen wordt het de zoveelste keer, maar het blijft een land met een bijzondere aantrekkingskracht. Bij je oudste broer wil je toch graag een bezoek brengen? Eventuele belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor deze reis bij A. Peterson te Dokkum, email-adres: a.peterson@knid.nl

Zo hebt u een idee gekregen hoe invulling kan worden gegeven aan een Israëljaar voor de kerkelijke gemeente met als doel enerzijds de band met Israël levend te houden en anderzijds de geschiedenis van het volk Israël dichterbij te brengen. <