

# Centrum voor Israëlstudies benoemt toeruster

**Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft onlangs Tjerk Visser (39) benoemd als toeruster voor het werk in Nederland. Waarom is deze nieuwe functie gecreëerd en wat gaat Visser doen?**

‘Als het om Israël gaat’, legt directeur Michael Mulder uit, ‘merken we in veel gemeenten een stuk verlegenheid. Enerzijds is er verbondenheid, anderzijds zien we dat de situatie waarin het Joodse volk leeft complex is. Het ontbreekt ons vaak aan goede handvatten om gestalte te geven aan de verbondenheid. Door de nieuw benoemde toeruster willen we gemeenten daarbij helpen, op een eigentijdse en relevante manier. We hopen met de inzet van Tjerk Visser ook een jongere generatie te bereiken met de boodschap die het CIS al sinds de oprichting in 2002 uitdraagt.

## Motivatie

*Zou u, Tjerk Visser, iets over u zelf kunnen vertellen?*

‘Ik heb ruime ervaring in het onderwijs. Daarnaast ben ik bijna vijf jaar toeruster geweest in de Presbyteriaanse Kerk van Noord-Malawi, namens de Gereformeerde Zendingbond (GZB). Naast mijn werk als docent ben ik parttime werkzaam voor het CIS.’

*Wat is uw motivatie om toeruster te worden?*

‘Graag wil ik de betekenis van de verbondenheid met Israël onder de aandacht te brengen. Als zendeling spreekt deze nieuwe functie mij nog meer aan, omdat het je brengt naar de oorsprong van waaruit God de hele wereld op het oog had met Zijn missie. Het Joodse volk blijft Gods oogappel, geroepen om hoop en licht te

zijn voor de volken. Dat zal ook in vervulling gaan, zo heeft God het beloofd, zelfs al weten we niet hoe.’

## Betrokkenheid verbreden

*Het CIS wil graag de bezinning en betrokkenheid op Israël verbreden. Hoe wil het CIS hieraan gestalte geven?*

‘Als kenniscentrum hebben we de taak om publicaties te blijven uitgeven waarin de vertaalslag wordt gemaakt van wat we leren door te luisteren naar onder andere het Joodse volk. Behalve met de boekjes voor theologische toerusting en Bijbelstudies willen we ons nog meer focussen op materiaal dat toegankelijk is voor de gemeente, met name jongeren. Hierbij denken we aan het schrijven van een lesbrieven voor scholen, met daarbij een documentaire. Of met een fraai vormgegeven glossy. Daarmee hebben we de kans om zichtbaar te zijn in gezinnen.’

## Projecten

*Het CIS stimuleert ook diaconaal werk.*

*Krijgt u daar ook een rol in?*

‘Namens het CIS ben ik beschikbaar voor voorlichting over onder meer de diaconale presentie in Israël. We willen gemeenten



Tjerk Visser

actief benaderen om de verbondenheid met Israël zichtbaar te maken door middel van het steunen van een diaconaal project. Dit zal de betrokkenheid zeker verhogen. We hebben hier prachtige voorbeelden van. Daarnaast willen we de kerken helpen in hun opdracht om te dienen en om te zien naar Gods verbondsvolk en de volken er omheen. Er zijn diverse diaconale projecten in Israël die het CIS steunt om bij te dragen aan de verzoening in het Joods-Palestijns conflict, door middel van scholing en bijvoorbeeld voedselprojecten.

Naast – en vooral dóór – deze twee kernwaarden van luisteren en dienen besteedt het CIS ook aandacht aan het getuigen van onze diepste motivatie: de liefde van de Messias Jezus, Die de bron is van ons handelen. Dat mogen we in Israël doen namens de kerken. Door meeleven, meebidden, mee geven en wellicht ook meegaan kan de kerk gestalte geven aan deze roeping. Graag denk ik mee over de manier waarop de ontmoeting met Israël nog meer gestalte kan krijgen in uw gemeente.’ <

Het CIS is een samenwerkingsverband tussen het christelijk-gereformeerde deputaatschap Kerk en Israël, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede, met als co-partner de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: [cis@che.nl](mailto:cis@che.nl) of 0318-696577, Annemieke de Bruin-Steitner. Zie verder onze website: [www.centrumvoorisraelstudies.nl](http://www.centrumvoorisraelstudies.nl)



# Gecompleteerde Joden

**Op woensdag 23 november jl. hield het Centrum voor Israëlstudies in Ede een conferentie om onze kennis van de Messiasbelijdende Joden te verdiepen, met speciale aandacht voor de Joodse feesten (incl. de sabbat). Er waren ongeveer 70 deelnemers. Een impressie van een intensieve kennismaking.**

De grootste bijdrage aan de conferentie leverde dr. Richard Harvey, voorganger van een Messiaanse gemeente en docent aan een opleiding in Londen. Het is een belevenis om hem te horen spreken! In zijn eerste lezing besprak hij allereerst hoe de Joodse feesten worden gekenmerkt door de vreugde in God, die als *gebod* aan het volk is voorgeschreven. Vervolgens gaf hij een heldere uiteenzetting over hoe het in de geschiedenis ging met mensen met een Joodse achtergrond die de keuze maakten voor het geloof in Jezus als de Messias. Vaak een bestaan tussen twee vuren: uitgestoten uit hun eigen kring, in christelijke kring steeds weer wantrouwen tegen uitingen van hun Joodse identiteit. De kerk heeft moeten leren om de plaats van Messiasbelijdende Joden in bijbels licht te plaatsen. Toen eens aan Harvey werd gevraagd of hij een bekeerde Jood was, antwoordde hij: nee, geen *bekeerde*, maar een (door Jezus) *gecompleteerde Jood*. Nog altijd is het aantal Messiaanse Joden helaas erg klein. Harvey typeerde hen daarom als ‘roepende stem in de woestijn’.

## De feesten

In zijn tweede lezing ging Harvey in op de vraag of christenen zonder Joodse achtergrond de Joodse feesten kunnen meevieren. Dit is voor hem geen vanzelfsprekendheid. Het kan zelfs een *oneerlijke zaak*

worden, wanneer er geen rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden, zoals serieuze aandacht en respect voor de Joodse traditie en ook de inbedding van een viering in het geheel van een gemeenschap die deze viering draagt. Maar van de Joodse feesten kunnen alle christenen wel veel leren over de rijkdom van de bijbelse traditie. Daarvan liet Harvey ons iets proeven, vooral aan de hand van ‘Rosh ha Shanah’, het nieuwjaarsfeest. Hij belicht-



te de veelzijdigheid van dit ‘feest van de ramshoorn’ (Leviticus 23:24) met tien punten over de betekenis van het blazen van de ramshoorn, waaronder de herinnering aan de schepping, aan de Thora en de oproep tot inkeer. Levendig illustreerde Harvey zo hoe de viering van een nieuw jaar bij het Joodse volk een diepe betekenis heeft en ons leerpunten meegeeft voor onze viering van een nieuw jaar.

## Workshops.

Levendig was ook de workshop over de Messiaans-Joodse huisgodsdienst waarin Harvey de deelnemers eerst hun eigen viering van de rustdag liet bespreken. Vervolgens liet hij iets zien van zijn persoonlijke viering van de sabbat. Met grote levendigheid werden we binnengeleid in het bijzondere, het feestelijke en ook de veelkleurige symboliek van de viering van de sabbat. In de overige workshops, geleid door anderen, werden onder meer de vieringen van christelijke feesten door christenen met en zonder Joodse achtergrond vergeleken. Verder een workshop waarin de Joodse feesten werden bekeken door de ogen van een kunstenaar en een workshop over de vraag hoe Messiaans-Joodse theologen denken over het vieren van Joodse feesten door niet-Joodse christenen.

## Belangrijke punten

Er valt veel te leren van de Joodse feesten. Harvey maakte wel duidelijk niets te zien in een ‘verjoodsing’ van hen die geen Joodse achtergrond hebben. Dit geldt ook bij de viering van de feesten. Maar tegelijk pleitte hij er wel voor dat de christelijke kerk zich zo zal opstellen dat christenen met een Joodse achtergrond zich in de kerk altijd welkom voelen. Allemaal punten om blijvend te onthouden. <

