



Bron van hoop

Wat bracht 2020 tot nu toe? Zowel Nederland als Israël kwam in de ban van COVID-19. Het is voor Nederland en Israël de vraag hoe het najaar zal verlopen. In beide landen heeft de economie een flinke klap opgelopen. Er is echter een belangrijk verschil met Nederland: Israël heeft een strijd te voeren op meerdere fronten.

In de afgelopen maanden heeft de wereld via de media kennis kunnen nemen van een aantal mysterieuze explosies in Iraanse industriële complexen in of bij Teheran, Parchin, Baghershahr, Natanz, Ahvaz en Bushehr. Hoe zijn al deze incidenten te verklaren?

De geruchtenmolen draait op volle toeren. Iran zelf wijst – als altijd – naar Israël. Het lijkt het erop dat vooral fabrieken en installaties zijn getroffen die gebruikt worden om uranium te verrijken. Zoveel is zeker: omdat Iran al jaren dreigt met oorlog, zal Israël alles doen wat het kan om het nucleaire programma van Iran te saboteren. De Joodse staat moet constant waakzaam zijn!

Annexatie?

Ook in een ander opzicht is een spannende tijd aangebroken: 1 juli was de datum waarop de Israëlische regering had aangekondigd te beginnen met het 'annexeren' van delen van de Westelijke Jordaanoever. Ik schrijf annexeren tussen aanhalingstekens omdat er verschil van mening is over de vraag wanneer iets precies annexatie is.

De *Volkscrant* (30 juni 2020) schreef over Netanyahu's plannen: 'Israël heeft al niet veel vrienden in de regio en annexatie zal

de verhouding met de directe buurlanden Egypte en Jordanië niet ten goede komen. Ook de Golflanden, waarmee Israël de afgelopen jaren, na decennia van vijandschap, toch een voorzichtige relatie heeft ontwikkeld (vooral vanwege de gezamenlijke vijand Iran), hebben gewaarschuwd dat zij dit niet zomaar zullen accepteren.' Kortom: oost en west kijken mee welke stappen Israël gaat zetten in de Palestijnse gebieden en wat de impact is van het verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten.

Israëlzondag

Op D.V. zondag 4 oktober wordt de jaarlijkse Israëlzondag gehouden. In onze kerken wordt expliciet aandacht gegeven aan het unieke volk van God. Ooit schreef de apostel Paulus: 'Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediens en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen' (Rom. 9:4-5). Dit jaar is het thema van de Israëlzondag: 'De Schrift, bron van hoop!' Inderdaad, Gods Woord is dé bron van hoop. Hoop voor Israël. Hoop voor de volken. Hoop op Gods toekomst. De Schrift is een anker



Ark met Thorarollen

voor Joden en niet-Joden. In alle spannende tijden is de Schrift een houvast gebleven. Welk gevaar of onheil er ook dreigt, als God spreekt, is er hoop – en hoop doet leven! <<



De Schrift, bron van Hoop!

Als op Simchat Tora de rol uit de Ark gehaald is, leest de *Chatan Tora* (Bruidgom van de Tora) het laatste gedeelte van Deuteronomium. Aansluitend wordt de *Chatan Bereesjiet* (Bruidgom van Genesis) opgeroepen om het eerste gedeelte van Genesis te lezen. Zo wordt benadrukt dat Gods Woord geen einde heeft! De hoop wordt levend gehouden, prachtig verwoord in *Sjemot Rabba* 36,3: Het doen van de geboden schenkt vreugde, omdat het een weg ten leven is. In het doen van de geboden ervaart een mens Gods nabijheid: 'Ieder die een *mitswa* (gebod) verricht, is als iemand die een licht aansteekt voor de Heilige, Hij zij gezegend, en als iemand die zijn ziel leven schenkt'. <<

Joodse symbolen